

APPELMOMENT



appels eten van bij ons
we zorgen voor het klimaat!
Helena



appels zijn gezond.
ik eet mijn bruine
reid.



de appelman boom
van had zingen met
ons
kennis

we smullen
appels in de boomgaard
van de school. Julia



de appeldag was
leuk.
Juliana

tip: Belgische
appels: BELGIKA,
BOSKOP; ELSTAR,
KANZI, COX, JONAGOLD
...
makine



wij eten
ook lekkere
appels van
bij ons kennis

KLEUTER

KLEUTER

MILIEUZORG OP SCHOOL



Omdat we ook dit jaar samen met de lagere school het MOS-logo wilden behalen, werkten we rond het project 'afvalpreventie'.

Enkele jaren geleden maakten we onze kleuters hier reeds warm voor.

Maar zoiets belangrijks als 'ons milieu' mogen we niet uit het oog verliezen en daarom zetten we ons beste beentje voor om ook in onze school te sorteren, want 'Sorteren moet je leren!'.

Dat kwamen de kleuters te weten tijdens het educatief filmpje en het toneeltje van enkele juffen. In de klassen werd druk geoefend om correct te sorteren, een bezoek aan de glasbak en aan de kippen mocht niet ontbreken. De kleuters zetten zich ook in om het Veltembos proper te maken.

Om ook de ouders van ons enthousiasme te overtuigen om te sorteren, hielden we een tentoonstelling met creatieve werken gemaakt met afval.

Een appeltje uit eigen streek kan ook al wonderen doen, dat konden onze kleuters zelf proeven. We blijven aandacht hebben voor onze leefomgeving en hopen van u hetzelfde!

Veel succes!



MIDDENBLAD UITHALEN VOOR OP UW PRIKBORD



AFVALWEEK

De afvalweek...neen, dan hebben we het niet over "start to run, of start to...of fit met...", maar wel over afval als vuilnis. Starten deden we met het toneeltje "de soepjurk", heel wat juffen en meesters kropen in de huid van enkele kinderen, een juf met een soepjurk, Dirk, de man van het containerpark en zelfs onze directeur speelde mee. Wat hebben we toen gelachen. Tijdens de week leerden we de "ladder van Lansink" kennen of hoe we best omgaan met ons afval. Maar dat bleek nog niet voldoende dus haalden we meneer Bram van de organisatie "GREEN" binnen op school, Bram liet ons heel wat "afval-spelletjes" spelen en we leerden hoe we onze PMD-zak juist moeten vullen. We zongen een afval-lied, leerden een afval-gedicht...en zorgden die week samen met onze "smosser" voor bergen minder afval op school. Heel wat van "ons" verzameld afval gebruikten we om prachtige afval-robots te maken, man, dat was leuk! En alsof dit nog niet voldoende was, hielden we op het eind nog een "kringloopactie" samen met de hele school onder het motto "jongeren keren het klimaat"...We blijven "vechten" tegen de afvalberg, helpen jullie mee?





GROEI PLANTJE ... GROEI

Met 2B :

Op vrijdag 19 april heeft ieder van ons een voorgeweekt **courgette**zaadje (Black Beauty Superba) met het puntje naar beneden in een bloempotje geplant. Nu konden ze groeien op klaster temperatuur. Spannend was dat!

Op vrijdag 17 mei waren de plantjes groot en hopelijk sterk genoeg om in volle grond te planten (zie de foto's genomen in onze MOS-moestuin). Alleen ging het nog moeilijk om ze met onze handjes uit de potjes te duwen maar "meester-weekendboer" Bart hielp ons daarbij.

Met 2A en 2C :

Pas op vrijdag 24 mei plantten we met 2A en 2C onze witpunt en rood **radijsjes**, iets te laat voor foto's in dit artikel ... (let wel "planten" want radijsjes zaai je normaal). We plantten ze in een zaadlint, volkomen onschadelijk voor het milieu en tevens onkruidwerend.

Met 3C deden we net hetzelfde als 2B maar dan met de **pompoen** (rode van Etampes).



DIKKE TRUIENDAG

Puf, puf we zaten er warmpjes in.

Onze dag zat dan ook propvol **ACTIEVE** activiteiten!

Zo begonnen we onze dag met **DANS**, geleid door dj Elvis.

Daarna zetten we het op een lopen : de sponsorloop.

We liepen samen met onze klas zo'n 98 km. Niet slecht hé!

Na de turnles gingen we direct terug aan de slag met het opbouwen van een grote ketting, gemaakt met sjaals.

We konden zelfs ons schooldomein omarmen. **TOP !!!!**

Als afsluiter konden we het gesponsorde bedrag voor Guatemala overhandigen.

Om warmpjes naar huis te gaan, liet dj Elvis zich nog eens volledig gaan.

Dit keer werden ook de aanwezige ouders aan het dansen gezet!





WERELDWATERDAG



Het was een hele koude dag. Maar toch hebben we allemaal doorgebeten. Zoals de mensen in de arme landen die dat elke dag moeten doen. En zo hebben we allemaal helpen meebouwen aan een betere wereld.
(Hanne)

We moesten in groepen allemaal onze afgesneden flessen pakken en wandelen naar een vijver en daar water in onze flessen doen en zo terug naar school wandelen. Toen we aankwamen moesten we onze flessen uitkieperen in emmers. Er werd gemeten hoeveel water je meehad. De groep met het meeste water won. Ik kan me ook herinneren dat het koud was.
(Benjamin)

Het was een tocht van 6 km waar we de hele tijd een fles van 1 l water moesten bijhouden om water te halen bij een meer. We kregen een leuke prijs want we hadden meer dan 350 l water verzameld. Het was echt een toffe dag.
(Lars)

We hadden onze stapschoenen al aan en konden niet wachten om onze fles bij te vullen. Het was vermoeiend om zo lang te stappen. Toen we aan de waterput kwamen was het erg koud om je fles en je hand onder water te houden maar we gaven niet op!
(Jaitse)

Wereldwaterdag was een uitdaging. Het was koud, maar het was leuk om in groep te wandelen en te babbelen. We moesten water dragen en zo weinig mogelijk laten vallen. Zo stonden we eens in de schoenen van mensen die dit iedere dag moeten doen om te overleven. Toen we zoveel mogelijk water veilig terug hadden gebracht, mochten we ons gaan verwarmen in de chalet.
(Emilie)



In een vijvertje moesten we onze flessen vullen. We mochten niet morsen. Toen we op school kwamen deden we het water in een ton. Wie had het meeste water meegebracht?
(Phebe)

Het zesde leerjaar hielp met de kleintjes. Het was koud en niet iedereen had handschoenen bij.
(Aaron)

Ik vond het leuk om de flessen te dragen tot ze gevuld waren.
(Chloé)

Op wereldwaterdag deden we een wandeltocht. We moesten vraagjes beantwoorden over water. We moesten onderweg water scheppen. Zo beseften we eens hoe lastig het is voor kinderen die elke dag water moeten halen bij de bron.
Manouk)

Oké ... water halen is lastig, maar daar hebben ze 't tenminste warm!!!

Op vrijdag 22 mei heeft de hele lagere school meegewandeld voor wereldwaterdag. Iedereen moest een fles meenemen. Onderweg moesten we de flessen vullen. We mochten niet morsen. Dat was niet makkelijk, want het was ijskoud. Zelfs met handschoenen aan bleef het koud aan je handen. Toen we terugkwamen moest het water in tonnen. Wie het meest water had, was de winnaar.
(Guillaume)

Op wereldwaterdag hebben we eens gevoeld hoe lastig het is om water te dragen. En geen druppeltje laten vallen of ermee spelen, want elke druppel telt.
(Fleur)

